



Laat uw
droom
uitvaren

BROCHURE LEGATEN

Laat uw droom uitvaren

Hebt u al nagedacht over uw nalatenschap? U krijgt de kans om met uw vermogen uw droom voor een betere wereld te realiseren. Om iets buitengewoons te doen. Leven geven.

Door Mercy Ships als erfgenaam in uw testament op te nemen, vaart uw droom op een ziekenhuisschip mee naar de armste landen van de wereld. Het schip brengt medische hulp op plaatsen waar geen geschoolde dokters of goed uitgeruste ziekenhuizen zijn. Uw droom wordt werkelijkheid.



INHOUD

VOORWOORD	3
EEN ONMOGELIJKE DROOM	4
EEN HOOPVOLLE REALITEIT	6
DE MAN VAN LA MANCHA	10
MERCY SHIPS IN UW TESTAMENT	11
NEEM DE JUISTE BESLISSING	14
ANDERE MANIEREN OM TE HELPEN	15

Het vermogen om te dromen

Ik heb 35 jaar in de zakenwereld gewerkt. Bij bedrijven met naam en faam. De laatste jaren woonde ik in Azië. Toen ik naar België terugkeerde, kreeg ik de mogelijkheid om het ziekenhuisschip van Mercy Ships te bezoeken. De *Africa Mercy* lag toen aangemeerd in Benin (West-Afrika).

Tijdens mijn bezoek werd ik, om in scheepstermen te blijven, midscheeps geraakt. Het duurde geen jaar of ik had Mercy Ships België opgericht. Ik ging op zoek naar financiële steun. Was ik nu bedelaar geworden zoals iemand suggereerde? Ik had een enorme menselijke opportuniteit gezien en onmiddellijk actie ondernomen. Net als vroeger maar nu met een ander doel.

De winst is gigantisch: mensen komen blind, kreupel of half vermist aan boord en verlaten het schip enkele dagen later als een nieuw mens. Niet alleen genezen, maar ook vol hoop. Alsof ze uit de dood zijn opgestaan. U zou hun gezicht moeten zien! Dat raakt me. Telkens opnieuw.

De kennis en de vaardigheden die ik tijdens mijn loopbaan heb opgebouwd zet ik in voor iets dat veel groter is dan mezelf. Dat geeft mij bijzonder veel voldoening omdat het om mensen gaat.

Ik wens u dezelfde voldoening en droom toe. U kunt aan het vermogen dat u tijdens uw leven hebt opgebouwd, een bijzondere betekenis geven.

Schenk het aan Mercy Ships.



Bert Van Dijk,
vrijwillig voorzitter Mercy Ships België



Een onmogelijke droom

In 1977 ging Don Stephens op zoek naar een schip. Iedereen die hij om raad vroeg, verklaarde hem voor gek.

“
*Dat is onmogelijk!
Waar ga je een
bemanning vinden?
Dat is veel te duur!*”

Gelukkig is hij blijven geloven dat zijn droom andere mensen zou aanzetten tot actie.



De stichter van Mercy Ships heet Don Stephens. Hij is 32 als hij naar Calcutta gaat om moeder Theresa te ontmoeten. Zijn hart bonkt in zijn keel. Zijn de vragen die hij heeft voorbereid wel interessant genoeg? Hoe zal ze reageren? Na de handdruk verrast moeder Theresa hem: "Ik ga geen enkele vraag over mijzelf beantwoorden. Wij zijn hier voor jou. Ik wil je graag drie vragen stellen."

Wat is je levensdroom?

Don Stephens vertelt over zijn droom om een schip te kopen, het uit te rusten als een modern ziekenhuis en het te laten varen naar de armste landen ter wereld. De mensen daar hebben evenveel recht op goede verzorging als wij in het westen.

Waar is er pijn in je leven?

Don heeft nog nooit over de pijn in zijn leven gesproken. Pijn, zo had hij geleerd, was iets om te verbijten. Niet dat er geen pijn is: een jaar eerder is zijn derde kindje geboren: John-Paul, zwaar gehandicapt. Hij zal nooit kunnen lopen of spreken.

Wat ga je eraan doen?

Deze vraag schudt Don Stephens wakker. Hoeveel kinderen op de wereld hebben niet het geluk om verzorgd te worden zoals John-Paul? Don loopt al 13 jaar rond met het idee van een ziekenhuisschip. Het is hoog tijd om actie te ondernemen.

Deze vragen hebben bij Don Stephens de trossen losgegooid. In 1978 kocht hij met geleend geld in Italië een afgedankt passagiersschip. Aan schrootwaarde. Het werd hersteld en omgebouwd tot een drijvend ziekenhuis. Het begon in 1981 aan een indrukwekkende wereldreis langs de Zuidelijke Stille Oceaan, Centraal-Amerika, de Caraïbische Zee en tenslotte West-Afrika. De Anastasis bleef in dienst tot 2007 en werd toen vervangen door de *Africa Mercy*.

Een hoopvolle realiteit

Mercy Ships is een internationale liefdadigheidsorganisatie die hoop en genezing brengt aan de allerarmsten die geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Om dit waar te maken zetten we ziekenhuisschepen in. Aan boord van de *Africa Mercy* werken meer dan 400 fantastische professionele vrijwilligers die voor eersteklas medische hulp zorgen: dokters, verplegend personeel, ingenieurs, landbouwers, bouwvakkers, enz.

✓ **5**

schepen (1 operationeel,
1 in voorbereiding,
3 uitgediend)

✓ **563**

havens

✓ **70**

landen

✓ **82.000**

levensreddende operaties

✓ **390.000**

tandheelkundige ingrepen

✓ **38.100**

plaatselijke professionals
opgeleid (verpleegkundigen,
chirurgen, vroedvrouwen, enz.)

✓ **198.000**

plaatselijke mensen gevormd
in basisgezondheidszorg

✓ **1.100**

infrastructuur- en landbouw-
projecten uitgevoerd



Behandelingen

- Algemene chirurgie
- Fisteloperaties
- Maxillofaciale chirurgie
- Oogchirurgie
- Orthopedische chirurgie
- Palliatieve zorgen
- Reconstructieve chirurgie
- Tandheelkunde



Hoe werkt Mercy Ships concreet?

De *Africa Mercy* vaart niet zomaar van haven tot haven. Elke nieuwe missie wordt grondig en zorgvuldig voorbereid om zoveel mogelijk patiënten een nieuw leven te bieden.

Opstart: circa 2 jaar voor aankomst

- Selectie van gastland
- Protocol en basisafspraken met overheid voor samenwerking en ondersteuning
- Samenwerkingsgesprekken met lokale overheid en organisaties

Voorbereiding: start 1 jaar voor aankomst

- Teams van Mercy Ships komen ter plaatse
- Uitwerking van een gedetailleerd plan voor de meest urgente noden
- Voorbereiding aankomst van het schip en selectie van lokale helpers
- Eerste screenings en afspraken met patiënten

Aan de kade: circa 10 maanden

- Aankomst van het schip met meer dan 400 vrijwilligers voor een verblijf van 10 maanden
- Uitvoering van duizenden medische behandelingen
- Verbetering van de lokale gezondheidszorg en renovatie van faciliteiten
- Opleiding en vorming van plaatselijke gezondheidsmedewerkers

Na het vertrek

- Evaluatie en opvolging van projecten
- Aanvullende ondersteuning en vorming
- Ontwikkeling van plannen voor de toekomst
- Opstellen van een eindrapport



Elvie werd geboren met een klompvoetje.

Ze kwam nauwelijks buiten. En als ze dat al deed, werd ze gemeden. Van meespelen kon ze alleen maar dromen. Haar moeder bracht haar naar Toamasina, de havenstad van Madagaskar waar de *Africa Mercy* toekwam. Daar werd haar voet rechtgezet. Nu heeft ze vriendinnetjes bij de vleet. Ze rent en danst met hen. En ze gaat gewoon zelf naar school. Ze kreeg een nieuwe kans.

Lees meer verhalen op www.mercyships.be



Ik droom een onmogelijke droom
Ik zoek wat geen mens nog gelooft
Een woord dat de wereld verandert
Een zee die de dood overstroomt

Ik weet dat de dood op een dag op mij wacht
dus zoek ik naar liefde, ook al breek ik mijn hart
Ik buig en ik barst maar ik geef het niet op
Want de droom van een betere wereld brandt in
mijn kop

Op een dag zal de wereld het zien
dat de mens die in liefde gelooft
de macht van een wapen kan breken
Voor een droom is geen hemel te hoog

Naar De man van La Mancha

Mercy Ships in uw testament

Uw vermogen is meer dan geld, gebouwen, aandelen, juwelen of kunst. Het is een stuk van uzelf. En ook van de familie. Het is het resultaat van bepaalde keuzes, van waarden, van idealen. Wat gebeurt ermee als u sterft?

Als u niets doet, dan bepaalt de wet aan wie uw vermogen toekomt. Dan komt het in handen van mensen die misschien helemaal geen voeling hebben met uw idealen.

Wij hopen dat u uw droom voor een betere wereld herkent in wat wij doen. Als dat zo is, waarom zou u uw vermogen na uw dood dan niet aan ons toevertrouwen?

U stelt een testament op en bepaalt daarin zelf welk deel van uw vermogen u aan Mercy Ships schenkt.

Die vrijheid om te beslissen wat u aan ons schenkt, wordt beperkt als u nog naaste bloedverwanten hebt. Zij hebben bij wet recht op een gedeelte van uw nalatenschap. Over het andere gedeelte kunt u vrij beschikken. Het overzicht hieronder toont hoe groot dat vrij beschikbaar gedeelte in een aantal gevallen is.



100% vrij beschikbaar

U bent weduwe of weduwnaar of u bent nooit gehuwd, uw ouders leven niet meer en u hebt geen kinderen



1/2 vrij beschikbaar

U hebt 1 kind



1/3 vrij beschikbaar

U hebt 2 kinderen



1/4 vrij beschikbaar

U hebt 3 of meer kinderen

Vier mogelijkheden

U kunt zelf een testament opstellen. Als u dat doet, dan zijn de datum en uw handtekening cruciaal. Een zelfgeschreven testament laat u het best - via een notaris - registreren bij het Centraal Register van Testamenten. Wilt u zeker zijn van een correct opgesteld testament waarin u op de juiste manier uw legaat vastlegt, dan doet u daarvoor het best beroep op een notaris. Hieronder sommen we de belangrijkste types legaten op.

Algemeen legaat

Als uw nalatenschap voor 100% vrij beschikbaar is, kunt u heel uw vermogen aan ons nalaten. U maakt ons daarmee tot uw algemene legataris.

Legaat onder algemene titel

U laat bijvoorbeeld een gedeelte van uw bezittingen (bv. een bepaald percentage van uw bankrekeningen) aan ons na.

Bijzonder legaat

U laat een aantal welbepaalde bezittingen (bv. de inhoud van uw effectenrekening of een gebouw) aan ons na.

Duolegaat

U verdeelt uw nalatenschap in twee delen. Het ene deel laat u na aan een of meer familieleden of vrienden. Het andere aan ons. Wij nemen de erfbelasting van alle begunstigden op ons. Omdat wij als goed doel van een gunstig belastingtarief genieten, ontvangen uw familieleden of vrienden op die manier netto meer dan met een legaat zonder ons als begunstigde. Hoe dat fiscaal werkt, ziet u in het voorbeeld hiernaast.



Duolegaat: een voorbeeld

Uw nalatenschap bedraagt 500.000 euro. U wenst dat bedrag na te laten aan twee erfgenamen (vriend, neef...) die u dierbaar zijn. Ze krijgen elk evenveel.

We gebruiken daarbij de tarieven van het Vlaamse Gewest (8,5%). Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (12,5%) en het Waalse Gewest (7%) gelden andere tarieven.

De eerste tabel toont het resultaat van een testament zonder duolegaat: elk ontvangt 96.000 euro. In de tweede tabel ziet u wat er gebeurt als u ook een deel van de 500.000 euro nalaat aan Mercy Ships: elke dierbare krijgt netto 34.000 euro meer. En ook Mercy Ships ontvangt een mooie gift. Door deze techniek schenkt u in totaal 131.563 euro méér.

BEGUNSTIGDEN	ERFBELASTING	NETTO ONTVANGEN**
500.000 euro	300.000 euro	192.000 euro
¹ 250.000 euro	150.000 euro	96.000 euro
² 250.000 euro	150.000 euro	96.000 euro

BEGUNSTIGDEN	ERFBELASTING	NETTO ONTVANGEN**
500.000 euro	168.746 euro	323.563 euro
¹ 130.000 euro	0 euro	130.000 euro
² 130.000 euro	0 euro	130.000 euro
³ 260.000 euro	168.746 euro*	63.563 euro

* Mercy Ships betaalt de volledige erfbelasting ^{1,2} Erfgenamen ³ Mercy Ships

Bovenstaande berekening is een simulatie en kan verschillen naargelang de concrete situatie.

** De erfbelasting wordt berekend op het actief minus een kostenforfait.

Neem de juiste beslissing



Ik sta klaar om uw vragen te beantwoorden. Alles is bespreekbaar. Alles blijft vertrouwelijk.

Bel me gerust op 0495 26 83 31
of stuur een e-mail naar:
carla.reynders@mercyships.be.
We ontmoeten elkaar op kantoor
of bij u thuis.

Carla

Carla Reynders

Dat zou erg zijn: dat uw erfenis een breuk in de familie veroorzaakt. Niemand wil dat. En toch gebeurt het. U kent voorbeelden genoeg. Ruzies zijn niet altijd te voorkomen, maar als er één ding helpt, dan is het dit: praat over uw nalatenschap. Leg uit waarom u graag iets aan ons wil nalaten. Vertel over wat wij doen. Hoe het u raakt. Hoe het aansluit bij uw droom van een betere wereld. Of vraag ons om het te komen uitleggen.

Wees niet bang voor de reacties. De meesten zullen begrip tonen. Sommigen zullen zelfs blij zijn dat ze u op een totaal andere manier hebben mogen leren kennen.

Zorg er verder voor dat uw testament formeel in orde en niet voor interpretatie vatbaar is:

- het vermeldt een datum;
- het is ondertekend;
- het respecteert de erfgenamen die bij wet recht hebben op een deel van uw nalatenschap;
- de namen van de begunstigden zijn correct en volledig;
- werk bij voorkeur met een notaris.

Andere manieren om te helpen

Een schip vergt een enorme investering. Tel daarbij de medische apparatuur, geneesmiddelen, prothesen, en een "huishouden" van 400 bemanningsleden en u krijgt een idee van onze operationele kost. Alle hulp is welkom!

Help genezen

Ook vandaag kunnen wij uw steun goed gebruiken! Welk bedrag u ons ook geeft, wij garanderen dat uw gift goed terechtkomt. U brengt hoop en genezing. Uw gift zet mensenlevens op een nieuw spoor.

IBAN BE90 0016 0298 6432

U ontvangt een fiscaal attest voor een belastingvermindering tot 45% bij giften vanaf 40 euro op jaarbasis.

U kunt ons ook steunen met een groter project. Contacteer ons voor meer info op info@mercyships.be of bel naar 02 503 64 03

Geef tijd

Kom aan boord van het ziekenhuisschip. Wij zoeken niet alleen medische geschoolde mensen. Onze vacatures staan op onze website. Kijk of er iets is wat bij u past. Of spreek erover met anderen. Er is vast wel iemand die zo'n unieke ervaring absoluut wil meemaken!

Ook in België kunt u ons helpen. Stuur gerust een e-mail naar: vrijwilliger@mercyships.be. Wij bekijken samen met u de mogelijkheden.

Schenk bij leven

- **Schenking van hand tot hand**
U geeft geld, meubelen, juwelen, kasbons of andere roerende bezittingen aan ons. Zo'n schenking is belastingvrij, tenzij u binnen de drie jaar overlijdt. Dan betalen wij alsnog successierechten.
- **Schenking bij notariële akte**
Een schenking van onroerende goederen kan enkel bij notariële akte. Wij betalen de schenkingsrechten. Die zijn even hoog als de successierechten.

Nelson Mandela, voormalig president Zuid-Afrika:

“

Ik bewonder Mercy Ships en de manier waarop ze een duurzaam verschil maken op plaatsen waar grote nood heerst. Steun hen alstublieft bij hun nobele taak en draag uw steentje bij aan een betere wereld.

”



medische hulp
recht door zee

