

VOETBALTRAINER HUGO BROOS ZET ZIJN SCHOULDERS ONDER MERCY SHIPS

“Dit zijn de échte helden”

DOUALA/ BRUGGE ■ Hugo Broos is de nieuwe ambassadeur van Mercy Ships. De bondscoach van Kameroen verbleef vorige maand drie dagen op het schip van deze internationale liefdadigheidsorganisatie. “De ervaring blijft aan mijn ribben plakken. Die mensen verrichten halve mirakels.”

PAUL COBBAERT

“Of ik Mercy Ships kende? Neen, helemaal niet. Ik kreeg twee maanden geleden plots telefoon van Bert van Dijk, de voorzitter. Of ik eens wou afspreken. Het ziekenhuisschip was net aange-meerd in Kameroen, in havenstad Douala. We spraken af hier in Brugge. Ik was onder de indruk van zijn verhaal. Maar dat blijven woorden, ik wou het ook zien. Ik ben daarna drie dagen

”

Zijn ouders verstopten Ulrich in huis omdat ze beschaamd waren. Maar toen kwam Mercy Ships. De dokters hebben zijn knieschijven gedraaid.

op het schip geweest. Die ervaring blijft aan mijn ribben plakken. Die mensen, allemaal vrijwilligers nota bene, verrichten halve mirakels. Ik heb ellende gezien in Casa Hogar in Mexico (*het kindertehuis dat de Rode Duivels oprichtten na het WK van 1986, red.*), maar dat komt nog niet in de buurt van de ellende in Kameroen. De armoede is er groot. Je ziet mensen die zó verminkt zijn, eigenlijk geen leven hebben, maar dankzij de gratis medische zorgen op het schip toch weer een toekomst krijgen.”

OP HANDEN EN VOETEN

Broos vertelt het verhaal van de 12-jarige Ulrich, een jongen die symbool staat voor het werk van Mercy Ships. “Die jongen had misvormde knieschijven en kon niet wandelen. Hij bewoog zich voort op handen en voeten. Zijn ouders verstopten hem in huis omdat ze beschaamd waren. Ze hadden geen

geld voor een operatie. Maar toen kwam Mercy Ships. De dokters hebben zijn knieschijven gedraaid. Ik heb Ulrich gezien voor én na de operatie: het verschil was ongelooflijk. Hij stond warempel recht. Over enkele maanden zal hij voor het eerst kunnen spelen met leeftijdsgenootjes. Zijn verhaal heeft mij echt geraakt. Ik vroeg hem waar hij van droomde. Van een fiets, zei hij. Helaas vrezden de dokters dat fietsen moeilijk zal worden. Maar hij zal wel een relatief normaal leven kunnen leiden.”

DE ECHE HELDEN

Broos was ook diep onder de indruk van de vrijwilligers op het schip. “Ik sprak er met dokter Gary Parker, een Amerikaanse chirurg. Hij woont en werkt al dertig jaar op het schip. Zijn vrouw werkt er ook, ze hebben er zelfs hun kinderen grootgebracht. Dat zijn de echte helden van onze samenleving, veel meer dan de voetballers naar wie iedereen opkijkt. Mocht die man als chirurg aan de slag gaan in Amerika, hij zou miljoenen verdienen. Maar neen, hij kiest voor dit leven. En straf er nog, hij betaalt om dit te mogen doen. Hij zei me dat Amerikaanse collega's hem sponsoren. Ik heb veel respect voor al die mensen.”

WERKEN IN DE KEUKEN

Broos wil als nieuwbakken ambassadeur het verhaal van Mercy Ships onder de aandacht brengen. Maar dat is niet alles. Hij wil ook zijn Kameroense internationals warm maken om iets te doen. “En ik maak me sterk dat het zal lukken. Als die jongens voor een interland naar Kameroen terugkeren, dan worden ook zij telkens weer met die armoede geconfronteerd. Je voelt in de kleedkamer dat het lot van hun familie hen na aan het hart ligt. Om een voorbeeld te geven: wedstrijdpremies, die hier nog cash worden uitbetaald, gaan



► Hugo Broos en de 12-jarige Ulrich bij het ziekenhuisschip van Mercy Ships in Kameroen. “Ik heb Ulrich gezien voor én na de operatie. Het verschil was ongelooflijk. Zijn verhaal heeft mij echt geraakt.” (foto grf)

integraal naar de familieleden. Na een wedstrijd loopt ons hotel vol met mensen die hopen iets te krijgen.”

NIEUW BEZOEK

Of hij ook zelf van plan is eens vrijwilligerswerk te doen? “Ik sluit dat zeker niet uit. Nu heb ik niet veel gedaan. Ik heb vooral gekeken, geluisterd en gesproken. Ik ken ook niets van gezondheidszorg, dat zou eerder iets zijn voor mijn vrouw. Zij is kinderverzorgster en heeft vroeger in ziekenhuizen gewerkt. We plannen trouwens een nieuw bezoek aan het schip na Nieuwjaar. Mijn

vrouw kon vorige maand helaas niet meegaan, maar wil het absoluut eens met eigen ogen zien. En wie weet, als ik met pensioen ben? In 2019 stop ik als trainer, dat staat vast. Wat ik dan ga

doen, weet ik nog niet, maar waarom niet eens twee weken als vrijwilliger aan de slag gaan op het schip? Ik zou in de keuken kunnen meedraaien.”

WAT IS MERCY SHIPS?

De *Africa Mercy*, het grote ziekenhuisschip van Mercy Ships, meerde in augustus aan in Douala, Kameroen. De organisatie blijft er tien maanden actief en plant minstens drieduizend operaties. Alle medische zorgen zijn gratis. Over het hele land worden posten opgezet waar mensen zich kunnen aanmelden. Wie geholpen kan worden, wordt overgebracht naar het schip. Op het schip werken louter vrijwilligers, zowat 450 in totaal. Er wordt aandacht besteed aan tandheelkunde, cataract, orthopedische problemen, tumoren, plastische chirurgie, fisteloperaties en het opleiden van lokale gezondheidswerkers. Na Kameroen vaart Mercy Ships verder naar Guinee.

• Meer info: www.mercyships.be



**GEEF DIT KIND
ZIJN LACH ÉN LEVEN TERUG**

mercyships.be

Ja, ik stort 40 euro* op
BE70 0016 0879 6025

* Fiscaal aftrekbaar



Medische hulp
recht door zee