

OOGCHIRURG DOMINIQUE KERREMANS OVER HET GROOTSTE PRIVATE ZIEKENHUISSCHIP TER WERELD

“Mercy Ships heeft mijn kijk op het leven veranderd”



► “Het was altijd al een jeugdroom van mij om me voor de armsten der armen te kunnen inzetten. Dankzij Mercy Ships kan ik dat doen”, aldus dokter Dominique Kerremans. (foto Mercy Ships)

DAKAR ■ De reeks Topdokters op VIER besteedt morgenavond aandacht aan Mercy Ships, de organisatie die met de *Africa Mercy* over het grootste private ziekenhuisschip ter wereld beschikt. De Belgische oogchirurg Dominique Kerremans is momenteel aan boord van het schip: “Dit is enorm verrijkend.”

DOOR VINCENT VANHOORNE

In het nieuwe seizoen van Topdokters maak je ook kennis met enkele chirurgen van Mercy Ships die het leven redden van zwaar zieke patiënten. Op dit ogenblik ligt het schip voor de kust van Dakar in Senegal. Aan boord is ook de Belgische oogchirurg Dominique Kerremans. “Bijna 15 jaar terug kwam ik met Mercy Ships in contact”, vertelt zij. “Ik stelde vast dat dit een goeie organisatie is die op een gestructureerde manier hulp biedt aan de armsten der armen. Het was altijd al een jeugdroom van mij om me voor die mensen te kunnen inzetten. Toen mijn eigen kinderen wat groter waren, heb ik de stap gezet. In 2018 verbleef ik voor het eerst enkele weken aan boord van het schip dat

toen voor de kust van Kameroen lag. Tijdens mijn verblijf in 2018 heb ik voor het eerst met het hele team aan boord meegedraaid. Ik heb toen vooral screenings uitgevoerd en veel postoperatieve zaken afgehandeld. Vorig jaar ben ik opnieuw voor enkele weken aan boord gegaan toen het schip bij Guinee lag. Ik ben een hele maand aan boord gebleven, waardoor ik het reilen en zeilen heel goed leerde kennen.”

WARME ZALF OP HET HART

“Als arts werken aan boord van de *Africa Mercy* of in België, het is toch een heel groot verschil. Je werkt daar vooral in teamverband. Voor mij was dat nieuw, omdat ik als oogarts altijd alleen gewerkt heb. Iedereen heeft zijn specifieke taak aan boord en je

bent heel goed op elkaar ingespeeld. Dat heeft als voordeel dat je veel patiënten kunt zien op één dag. Je moet je niet met de administratieve rompslomp bezighouden, je kunt je op je kerntaak concentreren. De teamspirit op het schip is fantastisch. Niemand voelt zich beter dan een ander en er is heel veel overleg met elkaar. En dat doet echt wel deugd. Ik heb mijn werk op het schip tijdens een voordracht ooit omschreven als een warme zalf op uw hart.”

ZOVEEL MOGELIJK MENSEN HELPEN

“Momenteel ligt het schip voor Senegal. Ik blijf hier in totaal twee weken om als chirurg oogoperaties uit te voeren. De mensen zijn heel dankbaar. Mercy Ships kiest er ook voor om de allerarmsten te helpen, zij die het echt niet kunnen betalen. Mensen die anders volledig blind zouden worden, en die het eigenlijk al bijna zijn. Wij opereren alleen mensen die een zicht hebben van slechts 1/10. En slechts één oog per patiënt, zodat we tijdens het verblijf van het schip in hun land zoveel mogelijk mensen opnieuw kunnen laten zien. Er is een

apart team voor de screenings. Dat is wat ik de voorbije twee jaar heb gedaan. Je gaat na wie een goeie kans maakt om terug te kunnen zien en dus geopereerd kan worden.”

BLIJVEND ENGAGEMENT

“Mijn tijd aan boord is voor mij een enorme verrijking. Je maakt echt het verschil voor heel veel mensen die anders nooit geholpen zouden worden. Wat mij enorm raakt, is dat de Afrikaanse mensen altijd zo positief zijn. Ondanks hun miserie lachen ze veel en brengen ze ons ook aan het lachen. Maar er zijn natuurlijk ook moeilijke momenten. Als je aan sommige mensen moet zeggen dat je hen niet kan opereren omdat ze bijvoorbeeld nog een andere aandoening hebben, waardoor de operatie geen kans op slagen maakt. Of wanneer je kinderen niet kunt helpen, terwijl je dat echt wel graag zou doen. Mijn engagement voor Mercy Ships heeft mijn kijk op het leven toch wel in grote mate veranderd. Ik zou de komende jaren dan ook heel graag opnieuw een bijdrage willen leveren voor de allerarmsten in Afrika.”



Wat doet Mercy Ships?

Mercy Ships vaart met een volledig operationeel ziekenhuisschip naar de allerarmsten. Er kan onmiddellijk medische hulp geboden worden. Vanaf dag één onderzoeken de vrijwillige gezondheidswerkers patiënten en behandelen zo snel mogelijk de dringendste gevallen. Het private ziekenhuisschip heeft de beste medische apparatuur en de meest ervaren chirurgen. Doordat iedereen vrijwillig werkt, gaat zoveel mogelijk geld naar de aankoop van medisch materiaal, patiëntenzorg en lokale projecten. Er wordt pas aangelegd in een land na een minutieuze voorbereiding. Elk verblijf duurt ongeveer tien maanden. Na het vertrek van het schip laat Mercy Ships niet alleen hoop en genezing achter voor vele duizenden mensen, het draagt ook bij aan de verbetering van het lokale gezondheidssysteem door de vorming van medisch personeel en de renovatie van ziekenhuizen.

■ Je kunt Mercy Ships steunen door een gift te doen via de website www.mercyships.be/gift



► “Bij Mercy Ships maak je echt het verschil voor heel veel mensen die anders nooit geholpen zouden worden”, aldus dokter Dominique Kerremans.